



## Rejsebeskrivelse af MC-tur til Bed & Breakfast Dannevirke publiceret i MC-Kaffepunch's Klubblad, December 2007

"Sommeren havde jo ikke været den bedste, og det var faktisk dobbelt ærgerligt, for dels havde Lone og jeg ikke været så meget ude, som vi gerne ville, og dels havde min søster og svoger midt på sommeren investeret i en motorcykel også.

Jeg vil ikke sige, at det var overraskende, for de havde jo godt nok snakket om det ganske ofte, og så spiller det faktum jo ind, at vi jo havde en og tit fortalte om vores dejlige timer på mc'en.

Vi har købt vores BMW i Tyskland, og pludselig en dag kom de, at nu skulle vi hjælpe med at købe mc, udstyr m.m.

Vi gik i gang med computeren og for at gøre en lang historie kort, så blev det til en meget velholdt BMW K 100 RS 16 V fra '91.

Så var de jo klar...

Vi ville godt hjælpe dem lidt i gang, så for at passe vores hus i sommerferien fik de et weekendophold på "Bed & Breakfast Dannevirke" i Owschlag i nærheden af Schleswig.

Vi havde aldrig selv været der, men dels havde vi set en fin artikel i MC-Touring Nyt og selv set beskrivelsen på nettet.

Turen skulle foregå i weekenden 24.-26. august, og vi ville af sted allerede efter morgenmad fredag.

Dagen oprandt med fint vejr, og vi havde besluttet at starte i Tønder – vi skulle lige dufte til den årlige "Tønder Festival".

Det blev til et par fine timer i Tønder, inden vi kørte ind i Tyskland og satte kursen østover mod den tyske østkyst. Vi valgte helt bevidst at tage det stille og roligt på de mindre veje – skulle det gå helt galt havde vi jo "TomTom" med.

Det var rigtigt fint kørevejr hele dagen, så den medbragte madpakke kunne nydes udendørs.

Vi valgte også bevidst at køre uden om byerne, så efter ca. 250 km. kom vi ind under aften til Owschlag og fandt "Bed & Breakfast Dannevirke", hvor vi blev mødt af Moni, som er husmor, receptionist – ja, omdrejningspunktet på "Dannevirke".

Carsten, som er dansker og ejer stedet, var ikke ankommet endnu. Han ville komme om lørdagen, hvilket han også havde fortalt, da jeg bestilte overnatningen.

Vi fik vores værelser, og her fik vi så en gevaldig positiv overraskelse. Værelserne og de tilhørende badeværelser var i en så fin standard, at flere hoteller "må pakke sammen". De er godt nok flotte. Nå – da det første indtryk lige havde lagt sig, kørte Lone og jeg ud for at finde lidt til hyggen – chips, cola, en flaske rødvin m.m. Det lykkedes i et fint supermarked – drej til højre lige før jernbanen.

Da vi kom hjem, klædte vi om og satte os ud på den fine terrasse med et par velfortjente kolde øl, som ved høflig selvbetjening kan hentes i et stort køleskab – centralt placeret i bygningen.

Om aftenen gik vi ned på et meget nærliggende kro, hvor vi til rimelige priser penge fik serveret et dejligt måltid mad.

Lone glemte sin trøje, men den var meget betænksomt taget til side, så vi kunne hente den dagen efter.

Lørdag morgen var Carsten ankommet, og så var "freden" forbi – heldigvis. Han snakker – han snakker meget – og så nyder han livet på "Dannevirke" – det ses tydeligt. Han hygger om alle gæsterne, sørger for at der er rigeligt på bordene og serverer Gammel Dansk til morgenmaden.

Det var et rigtigt dejligt morgenbord – en god start på dagen.

Vi havde valgt en tur til Friedrichsstadt – "Nordens Venedig". Mange har været der på MC, men for dem, som ikke har været der, så kan det bestemt anbefales. Gå en tur mellem de gamle bygninger og snyd ikke Jer selv for en sejltur i turbådene på kanalerne.

Vi skulle jo være der en hel dag i byen, så vi havde derfor skiftetøj med, og det gav da anledning til nogle blikke – misundelige?!?! – da vi stod midt på torvet og klædte om – ikke bare én gang, men to.

Sidst på eftermiddagen satte vi så kursen tilbage mod "Dannevirke", og igen "after mc'ede" vi på terrassen med et par kolde øl, inden vi igen gik ned på den nærliggende kro.

Aftenen gik med hygge på et af værelserne.

Søndag morgen gentog det hele fra lørdag sig, og kort efter morgenmaden pakkede vi, regnede af og kørte nordpå efter en dejlig weekend. Dvs. vi kørte vestover med ophold i den dejlige by Husum og var efter ca. 500 km. hjemme igen sidst søndag eftermiddag. En dejlig tur og frem for alt helt uden uheld og en positiv oplevelse for os alle 4 – ikke mindst de 2 "nye" motorcyklister.

Eftermæle: "Bed & Breakfast Dannevirke" kan absolut anbefales til en MC-tur, og da vi var der, var der også besøg af en MC-klub fra Hobro.

Det er absolut ikke sidste gang, vi besøger stedet, som er meget flot istandsat, og her medio december er der indvielse af en "slyngelstue" på 1. salen – det var lige det, der manglede.

Yderligere oplysninger om stedet på [www.bb-dannevirke.eu](http://www.bb-dannevirke.eu)

Kunne måske også være en ide til en fællestur næste år for mc-kaffepunch?

Ses til foråret

M.v.h.  
Christian Skovfoged.

.....

MC-kaffepunch har modtaget en invitation til julestue hos Bed & Breakfast Dannevirke d. 15/12 kl.15. Der vil være indvielse af nye lokaler, og Hein Gericke vil være repræsenteret med udsalgsvarer. Henrik Tang fra Motour vil være der og fremvise nogle af sine spændende rejser.

Se mere på [www.bb-dannevirke.eu](http://www.bb-dannevirke.eu)

Hvis nogen tager af sted i større grupper, vil stedet gerne have besked på tlf. 2872 9597 eller e-mail: [info@bb-dannevirke.eu](mailto:info@bb-dannevirke.eu)